



ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Χαιρετισμός Προέδρου Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων
Κύπρου- ΑΑΕΚ Δρα Χρύσανθου Γεωργίου, στο 1^ο
Επιστημονικό Συνέδριο της ΑΑΕΚ “Science behind
Addictions”
11-12 Σεπτεμβρίου 2019

Αγαπητοί προσκεκλημένοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο πρώτο Επιστημονικό Συνέδριο της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου “Science behind Addictions”. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες για την εδώ παρουσία σας.

Το Συνέδριο αυτό, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία επιστημονικού διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών στον ευρύ τομέα των εξαρτήσεων. Ως Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, έχουμε την ευθύνη να διαχέουμε στην Κυπριακή κοινωνία έγκυρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις εξαρτήσεις. Να συμβάλλουμε στην κατανόηση του φαινομένου όπως αυτό είναι πραγματικά, χωρίς εφησυχασμό αλλά και χωρίς υπερβολές. Η εξάρτηση σε παράνομες αλλά και νόμιμες ουσίες, οι εξαρτητικές συμπεριφορές, πρέπει να κατανοούνται επιστημονικά και πάνω στη βάση αυτής της επιστημονικής κατανόησης να χαράσσονται πολιτικές που να συμβάλλουν στην ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Αυτή είναι η βασικότερη αρχή που διέπει όλη μας την λειτουργία.

Αυτό τον ρόλο, της διάχυσης επιστημονικά τεκμηριωμένης πληροφόρησης, θεωρούμε ότι επιτελούμε διοργανώνοντας το 1^ο Επιστημονικό Συνέδριο για τις Εξαρτήσεις.

Όταν παίρναμε την απόφαση ως Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων για την πραγματοποίηση αυτού του Συνεδρίου θέσαμε ορισμένους στόχους.

Κατ' αρχήν να αναδείξουμε τον ρόλο της επιστημονικής γνώσης στην αντιμετώπιση του πολυσύνθετου αυτού προβλήματος που αγγίζει πάρα πολλές πλευρές της κοινωνικής ζωής. Σήμερα παρά ποτέ, η ανάγκη για την ανταλλαγή και διάχυση της επιστημονικής γνώσης είναι επιτακτική. Μόνο έτσι είναι δυνατόν να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που τίθενται ενώπιόν μας, να αντιμετωπίσουμε τα συνεχή καινούρια δεδομένα στον τομέα των εξαρτήσεων και να συμβαδίζουμε με τις πιο πρωτοπόρες επιστημονικές προσεγγίσεις διεθνώς. Πεποίθηση της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ήταν και παραμένει ότι η επιστημονική κατανόηση και ερμηνεία μπορεί να λειτουργήσει ως πυξίδα για την αντιμετώπιση του πολυσύνθετου κοινωνικού φαινομένου της εξάρτησης και να οδηγήσει σε νέα πρότυπα για την δημόσια υγεία.

Ο δεύτερος μας στόχος είναι η ανάδειξη αυτού του ίδιου του προβλήματος στις πραγματικές του διαστάσεις εντάσσοντας το στο κοινωνικό του πλαίσιο. Κατανοώντας το φαινόμενο της χρήσης και κατάχρησης εξαρτησιογόνων ουσιών, αλλά και των ευρύτερων εξαρτητικών συμπεριφορών ως κοινωνικό πρόβλημα και όχι ως πρόβλημα μεμονωμένων «ελαττωματικών» ατόμων, κάνουμε ήδη μια παραδοχή. Η χρήση και η κατάχρηση ουσιών σχετίζεται άμεσα με το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η προσωπικότητα των νέων ανθρώπων, οι αξίες και τα πρότυπα ζωής τους, η κρίση των αξιών και θεσμών, τα φαινόμενα σήψης και διαφθοράς αλλά και ο σκληρός και ανελέητος ανταγωνισμός. Τα κοινωνικά αίτια που γεννούν την εξάρτηση αποτυπώνονται στους δείκτες ανεργίας και υποαπασχόλησης, στην κοινωνική ανασφάλεια, στην αποξένωση και στην αλλοτρίωση της ανθρώπινης προσωπικότητας, στην περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού.

Τρίτος μας στόχος είναι η συζήτηση για τις εξαρτήσεις να γίνει με τρόπο που να γίνεται κατανοητή η πολυδιάστατη φύση του φαινομένου. Μελετώντας κανείς το πρόγραμμα του Συνεδρίου μας, μπορεί εύκολα να αντιληφθεί ότι οι εξαρτήσεις δεν αφορούν ούτε μόνο τις παράνομες ουσίες, ούτε μόνο την ποινική δικαιοσύνη και την αστυνομία. Το πρόβλημα είναι ένα σύνθετο βιοψυχοκοινωνικό πρόβλημα και δεν είναι ένα στενά και μόνο «ατομικό - ψυχολογικό» ή «φαρμακευτικό» πρόβλημα. Η πολυδιάστατη και πολυπαραγοντική φύση του προβλήματος, τα αίτια και οι συνέπειες της εξάρτησης είναι πολύπλευρα και επομένως χρήζουν ανάλογης πολυθεματικής, ισόρροπης και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης. Για αυτό ακριβώς το λόγο, έγνοια της πολιτείας της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, είναι η παροχή ενός πλέγματος πολιτικών

και μέτρων που να εμπερικλείουν την **Πρόληψη, τη Θεραπεία, τη Μείωση της Βλάβης, την Κοινωνική Επανάταξη και την Καταστολή**. Στο επίκεντρο της δράσης μας, πρέπει να είναι πάντα ο άνθρωπος και η ανάγκη του για προστασία, ασφάλεια και υγεία.

Κυρίες και κύριοι,

Φιλοξενούμε αυτές τις δύο μέρες διακεκριμένους ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι καλούνται να μοιραστούν με όλους εμάς τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Προσδοκούμε ότι μέσα από ένα δημιουργικό διάλογο με την συμβολή και όλων εσάς το πρώτο αυτό Συνέδριό μας, θα καταστεί χώρος ανταλλαγής επιστημονικής γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης, ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών στον τομέα των εξαρτήσεων.

Ευελπιστούμε ότι με το Συνέδριο πετυχαίνουμε ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της παροχής σύγχρονων, επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών προς τους χρήστες, τους εξαρτημένους, τις οικογένειες τους αλλά και την κοινωνία στο σύνολο της.

Με τη βεβαιότητα ότι η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή σας αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία του Συνεδρίου μας, σας καλωσορίζουμε ξανά και ευχόμαστε να έχετε δυο δημιουργικές και πλούσιες σε γνώση ημέρες.

Σας ευχαριστώ.